

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente 's-Heerenberg-Zeddam
23 mei 2021
Pinksteren

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Ouderling: Ernst Haagsman

Diaken: Else Kaiser

Kerkrentmeester: Anneke Borkus

Lector: Marjolein Koelman

Organist: Wim Brunsveld

Zanggroep o.l.v. Jos Thomassen

Koster & techniek: Hans Otte en Marjolein Koelman

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Toelichting liturgische schikking

Lied 701: 1,2,3,4

Door de zanggroep

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.

In de gemeenschap met de heilige Geest.

A: AMEN

Lied 217: 1,3,5

Couplet 1 en 5 door de zanggroep

Couplet 3 gedeclameerd door allen onder orgelspel

Gebed voor en uit de wereld(kerk) (*Anthony Gittins, Nigeria*)

Wij weten, God,

dat uw Geest over de aarde waait,

maar vaak bespeuren en begrijpen we hem niet.

Soms denken we zelfs, dat hij zomaar waait.

Daarom: laat uw Geest in ons leven breken.

Laat hem als bloed door onze aderen stromen,

zodat we geheel door uw wil worden aangejaagd.

Laat hem als bloed door onze aderen stromen,

zodat we ons hart openstellen om u te dienen.

Laat uw Geest ook over de volkeren waaien.

Laat uw Geest waaien over Europa, Australië en Amerika,

uw Geest die mensen barmhartig en dienstbaar maakt.
Laat uw Geest waaien over de Afrikaanse en Aziatische volkeren,
uw Geest die mensen de weg naar vrijheid wijst.

Laat uw Geest door onze aderen stromen,
uw Geest die ons hart geeft voor andere mensen.
Laat uw Geest door onze aderen stromen,
uw Geest die mensen tot ontmoeting brengt,
en huizen laat openen voor vreemden.

Laat uw Geest door onze aderen stromen
als warm bloed uit ons hart
zodat uw koninkrijk
openbreekt over heel de aarde
tot in lengte van dagen.
Amen

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
wederopstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.

Lied 'Like a river that overflows' – Ken Medema

Door de zanggroep

Als een rivier, een wind, een moeder is de Geest die in ons leeft. Daarom zingen wij en prijzen wij de naam van de Ene. Halleluja.

1 Like a river that overflows
Bringing life to a desert land
Is the Spirit that lives within us
That's the reason we sing

Ref:
Hallelujah
That's the reason we sing

2 Like a wind that is blowing free
Blowing poison and smog away
Is the Spirit that lives within us
That's the reason we sing (ref)

3 Like a mother who feeds her young
So that they may grow brave and wise
Is the Spirit that lives within us
That's the reason we sing (ref)

4 Praise the One who has made all things
Praise the One who gives Love a name
Praise the Spirit who lives within us
That's the reason we sing (ref)

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië-wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

Lied 881

Door de zanggroep

Schriftlezing: Romeinen 8: 22-27

Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

Lied 681

Door de zanggroep

Verkondiging

Orgelspel

Lied 902: 3,4,5

Couplet 3,5 door de zanggroep
Couplet 4 declameren we samen

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Na 'zo bidden wij', bidden wij samen:

DOE MEER, DAN WIJ KUNNEN BIDDEN.

PLEIT VOOR ONS O HEILIGE GEEST

Mededelingen – door de diaken van dienst

Slotlied 697: 1,3,5

Door de zanggroep

Zegen

V: Moge God, die ons hoop geeft,
u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de heilige Geest (Romeinen 15:13)

A: AMEN

Afsluitende woorden

Lied 675: 1,2

Door de zanggroep